



maart 2018

Nieuws van de Maand

CBS de Schakel; Vondellaan 26, 3842 EH Harderwijk; tel.: 0341-416557;
Busken Huetlaan 4, 3842 CS Harderwijk, tel.: 0341-416722.

Website: www.cbs-deschakel.nl; email: info@cbs-deschakel.nl

Email ouderraad: orschakel@stichtingvco.nl

Schoolfotograaf.

Zoals eerder al vermeld komt donderdag 8 maart de schoolfotograaf voor het maken van de individuele foto's en de groepsfoto's.

Om extra mooie resultaten te krijgen wordt geadviseerd kleurrijke kleding aan te doen. Op beide locaties zal een verrijdbare studio aanwezig zijn en kan om 8.30 uur al gestart worden.



Schoolfruit.



Het uitdelen van het schoolfruit wordt langzamerhand een bekend gegeven voor de kinderen. In het begin was het voor sommige kinderen wel wennen aan het eten van fruit, maar nu kijkt men er al naar uit. Leuk dat er ook wat onbekende fruitsoorten in het assortiment zaten. Geconstateerd wordt dat steeds meer kinderen ontdekken dat fruit tóch wel lekker is. Op school hebben we ook een "commissie schoolfruit". Deze commissie, bestaande uit een aantal ouders, maken het fruit zoals sinaasappels of ananas klaar om uitgedeeld te worden. Fijn dat we zo'n enthousiaste oudergroep hebben. Op de website staat onder het menu: "Agenda", elke week beschreven welke producten de komende week uitgedeeld worden. Vrijdag krijgen de kinderen een stuk bleekselderij. Er zijn verschillende mogelijkheden om bleekselderij te gebruiken:

Bleekselderij is eenvoudig mee te nemen én je kunt er een leuke traktatie van maken. Snijd de bleekselderij en vul deze met 100% pindakaas. Een rups maak je met blauwe bessen, druiven of sherrytomaatjes. De slak maak je met sinaasappel, appel of kiwi. Voor het hoofd kun je een cashewnoot gebruiken

Paasviering.

Dit jaar vieren we het Paasfeest weer met de hele school en gezamenlijk met ouders. Het is rondom Pasen niet gemakkelijk om een kerk te vinden die geschikt is voor 500 personen en gebruikt kan worden op de door ons gewenste datum. In alle kerken zijn er rondom Pasen verschillende activiteiten.

Gelukkig was er ruimte in de Bethelkerk. Op donderdagmiddag 29 maart willen we van 14.00 uur tot 15.00 uur het Paasfeest vieren in de Bethelkerk. U krijgt hier de komende tijd nog verdere informatie over.

Afscheid.

Afgelopen dinsdag stond de school in het teken van "Heel de Schakel bakt". Blijkbaar is het me niet gelukt stil te houden dat ik gek ben op taarten. Het thema dat gekozen



werd ivm mijn vertrek was wel een schot in de roos.

Wat ben ik door de kinderen verwend! 's Ochtends op het plein ontving ik van de kinderen prachtige cadeaus: twee fietsstoeltjes om met mijn kleindochter en toekomstig kleinkind lekker te gaan fietsen. Na het in ontvangst nemen van deze



cadeaus maakten mijn vrouw en ik als "Janny en Robert" een ronde langs alle klassen om de zelf versierde cup cakes en grote cakes te jureren. Wat hebben de kinderen hun best gedaan, de prachtigste kunstwerken hebben we gezien. Met veel enthousiasme hebben ze zowel individueel en in de bovenbouw in groepsverband hun uiterste best gedaan om er iets moois van te maken.

Geweldig!!! Ook had elk kind een

recept van iets lekkers meegenomen. In totaal 285 recepten kregen we, verzameld in 4 dikke mappen. De komende maanden zal ik me dus niet vervelen.

Heel erg bedankt voor de schitterende cadeaus.

's Avonds werden we verrast met een heerlijk buffet waarbij alle collega's en onze kinderen aanwezig waren.

Tijdens de receptie heb ik veel ouders de hand kunnen geven om te bedanken voor de samenwerking. Ook via deze nieuwsbrief wil ik iedereen nog eens bedanken voor de geweldige tijd die ik op de Schakel heb gehad. Een tijd waarin ik op een prettige manier heb mogen samenwerken met de ouderraad, medezeggenschapsraad maar ook met u als betrokken ouder. Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen jaren op de Schakel. Een school die niet voor niets als slogan heeft: "met hart voor de kinderen". Een slogan die herkenbaar is voor het hardwerkende team waarin ik mocht werken.

En nu.

Vanaf 1 maart worden mijn taken tot de zomervakantie waargenomen door de collega's Barbara Van Hierden en Mieke Brons, bijgestaan door Rob Sakko, directeur van CBS de Wegwijzer. Ik ben blij dat de voortgang van het schoolgebeuren op deze manier in goede handen is en wens alle collega's het aller beste toe.

Dankbaar terugkijken

Dankbaar kijk ik terug op alle jaren die ik in het onderwijs heb mogen werken. Nog steeds vind ik het beroep van leerkracht/directeur ontzettend leuk en geniet ik elke keer weer van de kinderen. Toch vond ik het tijd om het wat rustiger aan te gaan doen. Af en toe eens invallen is altijd mogelijk en wie weet zien we elkaar nog wel eens terug.

De dankbaarheid heb ik 's avonds benadrukt tijdens het etentje met het team. Dankbaar voor de prettige samenwerking, dankbaar voor de steun van de collega's, ouders en ook van het thuisfront. Dankbaarheid gaat bovenal uit naar onze Hemelse Vader op wie je altijd mag vertrouwen. Onderstaand gedichtje heb ik 's avonds voorgelezen maar wil dit ook aan u doorgeven:

Dank U Vader voor Uw zegen
U die iedere dag weer voedt
Dat ik zoveel heb gekregen
Dank U Vader -U bent goed-

Het ga jullie/U goed,
Martin Riet

